

Recht op onderwijs

Recht op onderwijs, ook voor meisjes

Doelstelling

- ◆ De kinderen ontdekken de leefwereld van een meisje dat elders woont en de problematiek van het onderwijs voor meisjes in bepaalde landen.

Materiaal

- ◆ Getuigenis van Raweya (zie bijlage)

Werkwijze

Laat de kinderen de getuigenis van Raweya lezen en leg indien nodig de moeilijke woorden uit.

Verdeel de klas in groepjes en laat ieder groepje nadenken over volgende vragen:

- Waarom denken sommige mensen dat onderwijs voor meisjes niet zo belangrijk is?
- Waarom gaat Raweya graag naar school?
- Wat zou er in België gebeuren indien slechts een minderheid van de meisjes naar school kan gaan?

Bespreek de antwoorden klassikaal.

Geef de kinderen op het einde van de les een thuisopdracht mee: zoek informatie over een geleerde vrouw, uit je eigen land of uit een ander land. Kies iemand die je bewondert. Schrijf een korte biografie en leg uit waarom je die vrouw bewondert.



DE BENDE VAN :P



Vervolg het rapport

Bijlage

- ◆ Getuigenis van Raweya

Tips

- ◆ Bekijk volgend filmpje over Bibata uit Burkina Faso. Zij zette door en is nu een succesvolle loodgieter:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=4FxyhDm8n6k

Bron

Onderwijs, mijn recht!, Unicef, 2008

BIJLAGE GETUIGENIS RAWEYA

"Mijn naam is Raweya. Ik ben 15 en woon in Egypte. Ik denk dat mijn vrienden over mij zouden zeggen dat ik gedienschtig en grappig ben (dat hoop ik toch!) en ook erg koppig. Ik heb altijd tegen mijn ouders gezegd dat ik graag naar school wou. In vele streken in Egypte wordt er geen belang gehecht aan de opvoeding van meisjes, vooral op het platteland waar er veel werk is, thuis en op het veld. Wel, ik woon op het platteland! Van veel meisjes van mijn leeftijd wordt verwacht dat ze trouwen. Ik vind het vreemd dat meisjes die naar school gaan meer gerespecteerd worden en meer vrijheid hebben.

Voor ik naar de gemeenschapsschool ging, waren er een heleboel dingen die ik niet kon, zoals boeken dragen, openbaar vervoer nemen, of boodschappen doen. Ik heb er altijd van gedroomd om op een dag dokter te worden, maar ik had schrik dat die droom nooit zou uitkomen... Het kan zijn dat het nooit gebeurt, maar nu ik onderwijs volg, kom ik stapje voor stapje dichterbij.

Ik hou van mijn school en ik leer altijd wel iets dat ik wil delen met mijn familie. Soms verras ik mijn papa daarmee: hij denkt dat er niets meer te leren valt. Op school leer je veel meer dan enkel lezen en schrijven. Ik heb geleerd over gezondheid, godsdienst en milieubescherming. Als ik later zelf kinderen heb, zorg ik dat ze allemaal naar school kunnen. Ik zou het zelfs fijn vinden als ze nog meer weten dan ik!"

